

*„Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.“*

(Hebreeëen 13:8)

## Omzendbrief

december 2016

Met heel mijn hart groet ik alle broeders en zusters wereldwijd in de kostbare en heilige naam van Jezus Christus, onze Heere, met de Schrift van 1 Corinthiërs 4:1-2:

*“Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie bekeer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.”* Dit is hoe Paulus zichzelf en alle waarachtige dienstknechten van Christus zich voorstellen.

Wat een voorrecht om door de Heere Hemzelf in dienst te zijn genomen (1 Timotheüs 1:12)! Wat een voorrecht om de mysteries van God te beheren, die toentertijd werden verkondigd door de dienst van de apostelen en in onze tijd aan ons geopenbaard door de Heilige Geest in de dienst van Broeder Branham! Wat een voorrecht om de laatste boodschap letterlijk door de hele wereld heen te dragen – voor sommige als een roeping om eruit te komen en voor andere als een getuigenis!

De meest belangrijke boodschap voor de wederkomst van Christus is: *“De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!”* (Matthéüs 25:1-13). De Apostel Johannes, die de laatste openbaring had ontvangen, schreef: *“...zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”* (Openbar. 19:7-9). Amen.

De volgende gelijkenis gaat letterlijk over onze tijd: *“Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uitrokken, de bruidegom tegemoet.”* (Matthéüs 25:1).

In deze gelijkenis wordt door de Heere zelf verteld dat alleen vijf van de tien maagden, dat is de helft van hen die de laatste roeping van de Bruidegom hoorde, gereed zal zijn en de bruiloftszaal binnen zal gaan.

Op het moment dat de Bruidegom de Zijne mee naar huis neemt, zal het volgende zich vervullen: *“Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden.”* (Matthéüs 24:40-41). De één wordt weggenomen, de ander wordt achtergelaten.

Tien maagden gingen uit om de Bruidegom tegemoet te gaan; vijf zijn gereed en gaan de bruiloftszaal binnen en vijf blijven achter en staan voor een gesloten deur. En daarna volgt de urgente vermaning: *“Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Heere komt.”* (Matthéüs 24:42) en ook: *“Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”* (Matthéüs 24:44).

In overeenkomst met wat de Heere zelf heeft gezegd zal dus alleen de helft waarlijk trouw blijven tot het einde en uiteindelijk de bruiloftszaal binnengaan. In de belofte die God aan Abraham had gedaan ((Gen. 15:5-6; Gen. 22:15-18), zullen de verlostten van alle tijden vanaf Adam een ontelbare menigte zijn zoals de sterren in de hemelen. (Rom. 4:18).

In Matthéüs 24 hebben we een opsomming van dingen die zullen gebeuren vóór de wederkomst van Christus. Daar wordt gesproken over natuurrampen, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en zowel valse christussen als valse profeten. Over het evangelie staat er: *“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”* (Matt. 24:14).

Het teken van onze tijd, wat te zien is voor iedereen, is de wederkeer van Israël wat hij benoemt in de gelijkenis van de vijgenboom (Matt. 24:32). God had het hen namelijk al beloofd in Ezechiël 11:17: *“daarom spreek: zo zegt de Heere HERE: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israël geven.”*

Daarom zegt de Heere in Matthéüs 24:33: *“Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het – de wederkomst van Christus - nabij is, voor de deur.”*

Desondanks, het zal op aarde net zo verlopen zoals in de tijd van Sodom en Gomorra en de dagen van Noah (Matt. 24; Mar.13). De snelle klimaatverandering en opwarming van de aarde, gevolgd door strenge weersomstandigheden, maakt mensen bang, zoals er staat geschreven: *“...en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding...”* (Lucas 21:25b).

Matthéüs 24:45-47 gaat over de geestelijke staat. het geestelijke voedsel wordt op tijd gegeven en is direct verbonden met de Bijbelse leer. *“...wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt.”* (1 Tim. 4:6). Een man die door God is gezonden kent de dag en het uur van het bevel en doet precies wat hem is bevolen. een slechte dienstknecht (vs. 48-51) wijst zichzelf aan, heeft geen bevel en kan zijn roeping niet betuigen. Nog nooit is een waarachtige knecht een

valse geworden en een trouwe knecht is ook nooit een slechte geworden. Mozes is nooit zoals Bileam geworden en Abel werd nooit zo al Kain.

Dit werd gevolgd met de gelijkenis van de tien maagden in Matthéüs 25:1-13. Wat daar staat geschreven vervult zich nu tot vlak voor de wederkomst van Christus. Tien maagden hebben brandende olielampen. De lampen van de dwazen gaan uit doordat de olie opraakt – de volheid der Geest, en tegen hen wordt gezegd: “Gaat liever naar de verkopers die ook over de Geest spreken in hun charismatische vergaderingen.” De wijze maagden zijn niet bezorgd; zij zullen de bruiloftszaal binnengaan als een reine bruid en dan zal de deur gesloten worden. Het volgende vervult zich vervolgens met hen: *“en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is...”* (Rom. 5:5).

De dwaze, die ook wachten op de wederkomst van Christus en op de wegname, zullen teleurgesteld zijn: *“Heer, heer, doe ons open!” “Maar hij antwoorde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.”* (Matt. 25:12).

Bij God is er geen vermenging, niet in de hemel en noch op aarde. Elke zaad brengt volgens zijn gewas voort. Alleen de reine van hart zullen God zien; alleen zij die zijn gevuld met de Geest der belofte (Handelingen 2:38) en zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte (Efez. 1:13) zullen de heerlijkheid ingaan. *“En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.”* (Open. 21:27).

In onze dagen is het precies zoals in de tijd van de apostelen; eerst het Woord, vervolgens vervalste uitleg. *“en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.”* (Handel. 20:30). De dwaze maagden zullen ook de vervalste uitleggingen geloven, terwijl de wijze maagden alleen luisteren naar het oorspronkelijke Woord, zij geloven het en zij blijven erin.

Een ding is zeker: er zal geen valse leraar worden weggenomen – *“...Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn straf hebben te dragen, wie hij ook zij.”* (Gal. 5:10b) – en dat geldt ook voor zij die zich laten verleiden want ook zij hebben *“...de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald...”* (1 Pet. 2:15).

In het boek van Openbaring lezen we in het begin: *“Zalig hij, die voorleest, en zij die horen de woorden der profetie, **en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.**”* (Open. 1:3). Wat niet staat geschreven in het Woord is een vervalste uitlegging en dat kunnen wij als Woord-Bruid niet geloven, laat staan bewaren.

Dezelfde waarschuwing en zaligspreking vinden we ook terug in het laatste hoofdstuk: **“En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!”** (Open. 22:7).

De Bruid zegt alleen wat de Geest heeft geopenbaard uit het Woord: *“En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.”* (v.17).

Daarna volgt de laatste waarschuwing: *“Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: **indien iemand hieraan toevoegt**, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn...”* (v.18).

Alle onderwijzingen die speciale openbaringen worden genoemd, maar die nergens worden teruggevonden in de Bijbel zijn valse leringen en zijn toegevoegd aan de verzegelde getuigenis van God. Alles wat niets te maken heeft met de getuigenis Gods is niet-Bijbels; wat niet in het goddelijke Testament staat geschreven komt niet van God. Zelfs Paulus schreef al in Galaten 1:8: *“Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, {u} een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”*

Een ieder die iets toevoegt aan het Woord van God is horig, preekt een andere Jezus, een andere evangelie en is dus verleid (1 Cor. 11:3). De Heere kan nooit tegen de valse leraars zeggen, “Kom tot mij, gij gezegende!” dat is absoluut onmogelijk want God is waarachtig; hij heeft het licht van de duisternis gescheiden. Zo waar als de Heere zijn knecht William M. Branham heeft gezonden met een Schriftelijk boodschap, zo waar zijn wij ook teruggebracht bij God en zijn Woord, hetgeen wat er in het begin al was. Het reine Woord-boodschap was ons verkondigd en dat brengt vervolgens de reine Woord-Bruid voort. Alle uitverkorenen kunnen niet verleid worden door enig vervalste uitleg. Zij zijn in het Woord en het Woord is in hen. Zalig is de prediker die met vertrouwen kan zeggen: *“Want dit zeggen wij u met een woord des Heren...”* (1 Thess. 4:15a)! het volgende betreft zulke predikers: *“Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.”* (1 Joh. 4:6). Amen. Amen.

## In Geest en in Waarheid

ZO ZEGT DE HERE: *“maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.”* (Joh 4:23).

Alleen iemand die werkelijk in de waarheid is kan erin geheiligd worden en God aanbidden. De Heere Zelf bad voor de Zijne: *“Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.”* (Joh. 17:17). Broeder Branham introduceerde in zijn prediking op 18 januari, 1965, getiteld “de afwijkende zaad” de gelijkenis van twee verschillende zaden die werden gezaaid (Matt. 13:24-30). In de verzen 36-43 legde de heer de gelijkenis uit aan Zijn discipelen. De ware zaad van God zijn de kinderen van het Koninkrijk, die als graankoren door de Heere zelf zijn gezaaid en die Hij zal vergaderen in Zijn hemelse schuur (Matt 3:12; Matt 13:30).

Het onkruid is de afwijkende zaad die door de vijand is gezaaid. Broeder Branham zag in een visioen de zaaier, in het wit gekleed, die de goede zaad had gezaaid; vlak daarna kwam er iemand in het zwart gekleed die het onkruid had gezaaid. Beide zaden sproten uit en beide ontvingen dezelfde regen. Omdat de Verlosser het Woord was dat vlees geworden was (Joh. 1:14), is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat de verlostten het Woord-zaad zijn die Hem dienen (Ps. 22:31; Jes. 53:10). Broeder Branham zei letterlijk: **“alles wat niet in overeenstemming is met het Woord is de afwijkende zaad.”**

Leugen komt niet voort uit de waarheid (1 Joh. 2:21). Een ieder die de waarachtige God en Zijn profeet, die Hijzelf heeft gezonden, verbindt met verschillende valse onderwijzingen (waar we nu niet dieper op in willen gaan) is bezeten met een liegende geest. William Branham was een man door God gezonden. Maar wat wordt er nu gedaan met hem en zijn verklaringen? Het verheerlijken van een mens is godslasterlijk en is een gruwel voor God. De waarachtige aanbidders aanbidden God alleen in Geest en in waarheid.

Een knecht van God zal alleen het Woord van God prediken en geen quotes waarvan de context is vervormd. In 2 Timotheüs 4:2 had Paulus zijn medewerker Timotheüs opgedragen om alleen het Woord te verkondigen. En gelijk daarna staat er: *“Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar*

*verdichtfels keren.*” (2 Tim. 4:3-4). Dat komt overeen met wat de Heere zelf heeft gezegd: *“Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.”* (Matt. 15:9).

Alle waarachtige knechten van God prediken het Woord en geven het geestelijke voedsel, hetgeen verbonden is aan de wil van God (Joh. 4:34). Wij prediken Jezus Christus, de gekruisigde, en het volle evangelie als de kracht van God (1 Cor. 1:18), precies zoals de apostelen en Broeder Branham het hebben gepredikt. De boodschap voor deze tijd in deze zeer belangrijke periode voor de Kerk, is heel de wereld te bereiden op een kristalheldere manier. Het is zichtbaar wie God aanbidden in Geest en in waarheid en wie God voorbij lopen door hun gedachten en gebeden in onjuistheid.

### Geloof en gehoorzaamheid

*“Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om **gehoorzaamheid des geloof te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen...**”* (Rom. 1:5).

In alle tijden moesten mensen de keuze maken of ze geloofde wat de HERE God had gezegd tot Zijn knecht en wat zij vervolgens verkondigde of dat zij het in ongeloof zouden verwerpen. De ZO ZEGT DE HERE is nog steeds geldig: *“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.”* (Joh. 13:20). Eveneens: *“Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staar niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.”* (Joh. 15:20). Aan een hemelse roeping is de grootste verantwoordelijkheid Gods verbonden vóór de Kerk.

God kan berouw hebben dat hij de mensheid heeft geschapen: *“Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.”* (Gen. 6:5-6). Maar hij kan Zich niet berouwen om een roeping; over een roeping, staat in Romeinen 11:29 het volgende: *“Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk.”*

In Exodus 3+4 zien we de roeping van Mozes, aan wie de Engel des HERE was verschenen in een brandende braamstruik. Hij kon toen

zeggen: “De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden...” (Ex. 3:13). “Maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen: de HERE is u niet verschenen?” (Ex. 4:1). Het gaat altijd om het geloof van de luisteraars. “**Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat het tweede te zeggen heeft**” (Hoofdstuk 4:8).

Elke individu binnen de velen denominaties en religies heeft een soort van geloof. Zelfs de duivel gelooft en hij siddert (Jac. 2:19). Desondanks, in het Koninkrijk van God gaat het altijd om het geloof in **wat God waarlijk heeft gezegd en beloofd** – ook met Broeder Branham, aan wie werd verteld: “Als mensen je geloven en oprecht zijn van hart, zal niets voor jou gebeden kunnen staan, zelfs de kanker niet.” Vóór iedere genezingsdienst werd het refrein: “Geloof alleen, geloof alleen; alles is mogelijk, geloof alleen” gezongen. Over onze Heere lezen we in Mattheús 13:58 dat Hij in zijn thuisstad Nazareth niet vele krachten deed wegens hun ongelooft.

**Ongeloof is de eerste zonde**, en dat vinden we terug in het hof van Eden. Broeder Branham benadrukte hier continu heel hard op. Hieronder benoem ik drie citaten van de jaren 1953, 1956 en 1960.

“Vergeef onze zonde van ongelooft, wat overigens de oorspronkelijke en enige zonde is. God help ons vanavond om trouw en gelovig te zijn” (9 mei 1953, Jonesboro).

“Laat mij toe om het jullie te laten zien door middel van een Woord. De eerste keer dat de duivel Jezus Christus ontmoette, twijfelde hij aan Hem. Twijfel komt altijd van de duivel. Daar komt ook de eerste zonde vandaan. Er is geen andere zonde behalve twijfel. Ongelooft is de oorspronkelijke en enige zonde. Overspel plegen is geen zonde, sigaretten roken is geen zonde, dronken worden is geen zonde. Dat zijn attributen van ongelooft” (22 juli 1956, Shreveport).

“Zien jullie, mijn kostbare vrienden, zonde is niet immoreel leven. Whiskey drinken is niet de zonde, overspel plegen is niet de zonde, je doet dat juist omdat je niet gelovig bent. Dat zijn attributen van ongelooft. Je doet die dingen omdat je geen gelovige bent. Maar als je een gelovige bent, dan doe je die dingen niet. Dus er is maar een oorspronkelijke zonde en dat is het ongelooft. Het Schriftwoord zegt: “wie niet gelooft, zal veroordeeld worden (Mar.16:16).” (10 januari 1960, Tifton).

Na de preken over de zegels in maart 1963, alludeerde Broeder Branham Eva, die luisterde naar wat de slang tegen haar zei. Meerdere malen vergeleek hij het met Openbaring 22:18-19: “Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek be-



*schreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.*”

Satan kwam tot Eva in vorm van de slang en zaaide twijfel in wat de HERE God tot Adam gezegd had: *“God heeft zeker wel gezegd...?”* Misschien vroeg hij haar zelfs nog, *“Had jij het gehoord? Was je erbij?”*. En zo kwam viel Eva onder invloed van de slang. Paulus schreef: *“En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen.”* (1 Tim. 2:14).

Alluderende tot het geloof zei de Heere: *“Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.”* (Joh. 8:24). Na zijn opstanding, verweet Hij het ongeloof van de discipelen: *“Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.”* (Mar. 16:14).

**Ongeloof is de oorspronkelijke zonde.** Een ieder die God niet gelooft maakt Hem uit voor een leugenaar (Rom. 3:4). In Hebr. 3:12 lezen we de serieuze waarschuwing: *“Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.”*

De uitvaart van Israël door de Rode Zee en de bovennatuurlijke voorziening met het manna in de woestijn waren machtig: *“Door geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden.”* (Hebr. 11:29). Maar wat was het einde van de meeste van hen? *“En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. ... Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.”* (1 Cor. 10:5-11). Voor een nette zelfwaarneming, is het belangrijk dat iedereen 1 Corinthiërs 10:1-15 leest. In Hebr. 3:19 wordt het als volgt samengevat: *“Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.”*

Eerst geloof, dan gehoorzaamheid waarmee de welgevalligheid Gods geopenbaard wordt. Geloof is de overwinning, ongeloof de nederlaag. *“Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.”* (Rom. 5:19). Een ieder die meer wilt weten over de gevolgen van het ongeloof kan Romeinen 11 lezen.



Geloof en gehoorzaamheid verbinden ons met God; ongelooft en ongehoorzaamheid scheiden ons van God. Geloof in Jezus Christus leidt tot gehoorzaamheid, ongelooft tot ongehoorzaamheid. *“Voorwaar, weerspanningheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij...”* (1 Sam. 15:23).

Nu wordt duidelijk wie waarlijk God geloven net als Abraham God geloofde: *“gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld – voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.”* (Rom. 4:17; Gen 17:5). Alleen als God tot iemand spreekt door middel van zijn Woord, alleen dan kan iemand geloven. Een ieder die geleid wordt door ongelooft geeft aan dat hij of zij nog steeds onder invloed is van het kwade.

Abraham geloofde God (Rom. 4:17): *“En Hij zei: Voorzeker zal Ik over een jaar tot u wederkeren, en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.”* (Gen. 18:10). En hij kreeg de beloofde zoon. Abraham was gehoorzaam: *“En Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak, en ga naar het land Morija, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.”* (Gen. 22:2). *“Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.”* (Hebr. 11:19).

*“Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken.”* (Jak. 2:21-24).

Voor Eva, het ongelooft dat in haar werd gezaaid door twijfel, leidde verleiding en vervolgens kende Adam ook zijn vrouw Eva. Daardoor ontstonden er twee verschillende zaden; Kain en Abel. Allebei waren zij religieus, beide geloofde in dezelfde God, beide hadden een altaar gebouwd en brachten hun offers, ze waren echter geheel verschillend vanaf de geboorte. God toonde respect naar Abel en zijn offer, dat trouwens een lam was, maar Hij verwierp Kain en zijn offer, de vruchten van de aarde (Gen 4:1-8).

Alle boodschap gelovigen weten wat er is gebeurd in het hof van Eden. Nu gaat het echter om de tegenwoordige tijd. Satan ondervroeg ook wat aan Broeder Branham was verteld, namelijk de boodschap zou dienen als voorganger van de tweede komst van Christus. Satan heeft de twijfel gezaaid dat de boodschap over de hele wereld gebracht zou worden na zijn dood. Voor ons, die nu leven, staat geschreven: *“Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt: dat gij elkander liefhebben; niet gelijk Kain: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos*

*waren en die van zijn broeder rechtvaardig.*” (1 Joh 3:11-12). Goddelijke liefde is de band der volmaaktheid (Col. 3:14; 1 Cor 13).

### 500<sup>e</sup> jubileum van de Reformatie

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017, viert de protestantse kerk het 500-jarig jubileum van de Reformatie door Maarten Luther. Deze herdenking wordt niet alleen in Duitsland gehouden maar wereldwijd. Zelfs de katholieke kerk doet mee aan feestviering; de voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie, Cardinaal Reinhard Marx en de voorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, Bisschop Dr. Heinrich Bedford-Strohm hebben een overeenkomst bereikt dat beide kerken het jubileum zouden moeten vieren in een serie aan ceremonies. Daarmee zou de “eenheid des geloof” zichtbaar worden voor iedereen.

Op wereldniveau begonnen de festiviteiten van het 500-jarige jubileum van de Reformatie in de Zweedse steden Lund en Malmö – in het land waar de Lutherse Wereld Federatie 70 jaar geleden was opgericht. De president van de Lutherse Wereld Federatie, Bisschop Munib A. Younan en het hoofd van de katholieke kerk vierde het samen met 10.000 andere deelnemende in het stadion van Malmö. Op het moment van de oecumenisch gebed in het Lutherse Kathedraal in Lund, hield paus Francis een korte speech die hij begon met de tekst van Johannes 15:4: *“blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.”* Dit gaat om verzoening en de heling van de wonden, die ze elkaar hebben gegeven en de erkenning “dat wat hen verenigt groter is dan wat scheidt. Beide partijen zijn er over eens om hun obstakels aan de kant te leggen om vervolgens een volledige oecumenisch eenheid te bereiken. Het doel is de gedeelde communie. Ze zeggen dat door elkaar te helpen ze “de kracht van de drie-eenheid Gods” willen tonen.

De concrete en volledige eenheid zal uitgedrukt worden in de katholieke eucharistie festiviteit samen met de protestantse gemeenschap. Desondanks, zijn ze fundamenteel gezien heel verschillend, zoals het staat in de Heidelberg catechismus (de meest gebruikte catechismus van de gereformeerde kerken) onder vraag 80: het Avondmaal (1 Cor. 11:25)

Vraag 80:

*Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren ende Paapse Mis?*

Antwoord 80:

Het Avondmaal des Heeren betuigt ons, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hijzelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in den hemel is, ter rechterhand Gods zijns Vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de Mis leert, dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christusvergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de Mispriesters geofferd worde, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des Broods en Wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden; en alzo is de Mis in den grond ander niet, dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.

Geloven de Lutherse woordvoerders werkelijk wat Luther heeft onderwezen? Heeft een van hen de inleiding van het der Profeet Daniël door Luther (editie 1545) gelezen? Heeft iemand begrepen wat voor heldere en profetische visie Luther toen had? In zijn voorwoord beschreef hij zeer duidelijk de vier opeenvolgende wereldrijken waarvan gesproken wordt in de Profeet Daniël: het Babylonische Rijk, Meden-Perzische Rijk, Griekse Rijk en het Romeinse Rijk, die begon in 63 voor Christus.

Alle religieuze publicaties, zelfs dagbladen en wekelijkse tijdschriften zijn bezig met de Reformatie. Is het uiteindelijk dan om alle wereldreligies te verenigen onder Rome, de stad op 7 heuvels – Vaticaanstad? Werd het Roomse verdrag op 25 maart 1957 niet in Vaticaanstad getekend? Is de lang besloten Nieuwe Wereldorde al niet heel dichtbij? Al dit moet gezegd worden want dit is een Bijbelse profetie in zijn vervulling. We zijn aangekomen in de eindtijd en alles gebeurd nu zoals het van tevoren is verteld in de Bijbel profetie.

In zijn Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, bad de Verlosser zeker niet voor een eenheid van 2 kerken of van alle religies, maar voor de eenheid van de verlostten: *“Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben. ... Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één...”* (Joh. 17:14+23). HIJ is de wijnstok en alle ware wedergeboren gelovigen zijn de ranken in wie het goddelijke leven is geopenbaard als vrucht van de wijnstok. De eenheid van de verlostten is in Christus, het Hoofd van de Kerk, die 2000 jaar geleden op Pinksterdag in Jeruzalem

gesticht was, volgens Handelingen 2. De Staatskerk in het Romeinse Rijk was gesticht door de eerste concilie in Nicea in het jaar 325 na Christus. De Reformatie door Luther, Melanchton, Zwingli, Calvijn en hun opvolgers Wycliff en Hus waren de doorbraak voor een geestelijke vernieuwing. Ook in volgende opwekkingen onder de methodisten en doopsgezinden tot de pinksterbeweging opwekking in onze tijd. De Geest van God was werkzaam. De Bijbel gelovigen gaan niet terug naar Rome of Nicea maar naar Jeruzalem. Het gaat om de wederkeer naar God en zijn Woord. Door de laatste boodschap, voor de wederkomst van Christus, zijn de gelovigen teruggebracht naar het oorspronkelijke christendom. We zijn aangekomen in een tijd dat mensen uitgeroepen worden, de hervorming en voorbereiding. We mogen deelnemen aan wat God in het heden doet en verwachten de imminente wederkomst van Christus.

### **De terugkeer van de joden naar hun land**

De joodse mensen hebben een droevige geschiedenis meegemaakt. Nadat ze over de hele verstrooid waren 2000 jaar terug van het land dat God hen had gegeven, is de joodse staat weer tot het bestaan geroepen nadat het werd heropgericht in 1948. Eeuwenlang werden de joden gezien als een uitheemse minderheid en religieuze groep. Ze moesten in omgesloten nederzettingen wonen. Ze werden niet als een volk erkent. Tijdens de eerste Zionistische Congres in 1897 met Theodor Herzl in Bazel, werden ze weer erkent als een natie en ze eiste een eigen staat.

Op 2 november, 1917, informeerde de Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Arthur James de Zionistische beweging dat hij wilde meehelpen met aan het “oprichten van een nationaal thuis in Palestina voor het joodse volk.” In 1922 kreeg Groot-Brittannië een mandaat voor heel Palestina. Op 19 november, 1947, nam de algemene vergadering van de VN het volgende besluit: “het territorium van het Britse mandaatgebied zal verdeeld worden in een Arabische staat en een Joodse staat.” Op 14 mei, 1948, riep Ben-Gurion de stichting van de staat Israël uit.

“Wanneer Israël werd gesticht in 1948, had het land ongeveer 806000 inwoners. 68 jaar later, op de Israëlische Onafhankelijkheidsdag zijn het er 8.522 miljoen volgens de officiële statistieken.” (Israël today, juni 2016).

God heeft velen beloftes gedaan aan het volk van Israël, ook over het beloofde land. Jeruzalem wordt 780 keer genoemd in de Bijbel, de

berg Sion 157 keer – altijd in verband met het volk van Israël. Hun verstrooiing en hun wederkeer was ook van tevoren verteld in de Bijbelse profetie. Dit is wat de Bijbel hierover zegt:

*“en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”* (Luc. 21:24).

*“Zo waar de HERE leeft, die het nageslacht van het huis Israëls heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen.”* (Jer. 23:8).

*“... Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israël geven.”* (Eze. 11:17).

*“Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land.”* (Eze. 36:24).

*“Doch het zal geschieden, wanneer de Heere zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft...”* (Jes. 10:12).

*“Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.”* (Jes. 24:23).

Volgens Hosea 9:10 is staat de vijgenboom symbool voor Israël: *“Als druiven in de woestijn vond Ik Israël; als vroege vijgen, als de eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag Ik uw vaderen...”*

*“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is...”* (Matt. 24:32; Mar. 13:28).

We kunnen met onze ogen zien hoe deze ontwikkeling met Israël zich vervuld.

De brief van Balfour is de geschiedenis ingegaan als de “Balfour-verklaring” en wordt gezien als de basis voor de stichting van de staat Israël. De Palestijnse Nationale Autoriteit hebben gezegd dat ze tegen de Balfour-verklaring zullen vechten vanaf 2 november 2016 tot het 100-jarige jubileum op 2 november 2017. Ze willen dat op juridische wijze doen en eisen een schadevergoeding met terugwerkende kracht vanuit Londen.

Wij geloven dat God zijn volk heeft teruggebracht in het beloofde land om Zijn plan voor de eindtijd te vervullen. Dit wordt niet eens een

beetje verandert via een gerechtszaak door een etnische groep dat zichzelf niet had gevormd tot 1968 – dat is 51 jaar na de Balfour-verklaring.

God heeft verkondigd dat er een oordeel zal zijn over alle naties die tegen Israël opstaan: *“zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzaak van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,”* (Joël. 3:2).

De nieuwste besluit van de UNESCO, die beweert dat de Tempelberg een “cultureel erfgoed is van Palestina” en dat Israël de “bezette kracht is”, toont ons hoe erg mensen met blindheid geslagen kunnen worden. De Tempelberg was eerst bekend als de berg Morija in het Oude Testament (Gen. 22:2) en werd het de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, genoemd. David kocht geheel de berg voor 600 sikkels goud (1 Kron. 21:25) en hij zei in 1 Kronieken 22:1: *“Dit is het huis van de HERE God, en dit is het brandofferaltaar voor Israël.”* Tot de verwoesting door de Romeinen in het jaar 70 na Christus, stond de tweede tempel van Jeruzalem op deze plek.

De belofte dat de derde tempel gebouwd zal worden op hetzelfde fundament waar de eerste en de tweede tempel hebben gestaan zal zich vervullen, omdat in Openbaring 11:2 de nieuwgebouwde tempel wordt gemeten in verband met de dienst van de twee profeten.

We leven in een periode waarin de Bijbelse profetie zich vervuld voor onze ogen, ondanks dat de wereld dat niet in de gaten heeft. Zalig zijn zij die de tekens der tijd herkennen, natuurlijk, van de eindtijd!

### **God is trouw in geheel zijn werk**

De dienst van Broeder Branham was van groot belang voor de Kerk van Jezus Christus in de context van het Heilsplan. Hij werd gezonden als de beloofde profeet (Mal. 4:5-6) met een boodschap, zoals het was bevestigd door de Heere in Matthéüs 17:11 en Marcus 9:12: *“Elia zal wel komen en alles herstellen...”* De dienst van Elia was geen theorie, maar een realiteit. Hij riep het volk tot de berg Carmel op, herbouwde de neergehaalde altaar met de 12 stenen en legde er het offer op. Daarna bad hij en God antwoordde ter plekke en de harten van de kinderen van Israël waren weer teruggebracht naar God ( 1 Kon. 18:21-40).

De dienst die God aan Broeder Branham had gegeven was uitzonderlijk en ik ervaarde het persoonlijk als een oog –en oorgetuige. De trouwe Heere nam zijn boodschapper terug, maar de Bijbelse boodschap wordt nog steeds verkondigd. Het was niet mijn beslissing dat de

Heere mij heeft gemandateerd. Mij werd ook niet gevraagd of ik wilde gaan.

Gevuld met dankbaarheid kan ik terugkijken naar een gezegend jaar in dienst van de Heere. God is trouw. HIJ heeft genade en kracht geschonken om zijn Woord te prediken en het over heel de wereld te brengen. Ja, Hij heeft Zijn opdracht bevestigd en allen die geloven verblijden zich erin. De Heere heeft ten slotte van tevoren verkondigd dat Hij een honger zal zenden naar het luisteren van zijn Woord (Amos 8:11). Hijzelf beval mij op 19 september, 1976: **“Mijn dienstknecht, Ik heb u bestemd volgens Matthéüs 24:45-47 om het voedsel uit te delen.”** Deze Schrift vervuld zich voor onze ogen en de tafel van de Heere was nog nooit zo rijk gedekt als in onze tijd.

De woorden **“Zoals Johannes de Doper bij de eerste komst van Christus vooruit was gestuurd, zo zal de boodschap die aan jou is gegeven een voorganger zijn van de tweede komst van Christus.”**, die verkondigd waren aan Broeder Branham vanuit de bovennatuurlijke wolk, is in zijn vervulling. Door de boodschap heeft de trouwe Heere alles hersteld. De leer van de twaalf apostelen (Handel. 2:42) wordt opnieuw verkondigd. Op dezelfde wijze dat de boodschap op een perfecte manier geplaatst is in goddelijk orde in het Woord, zo laten ook alle waarachtige gelovigen zich nu integreren in het Woord zodat alle dingen in Zijn Kerk worden hersteld op hun rechtmatige stand – terug naar hoe de dingen waren in het begin van de Kerk. Binnenkort zal de hemelse bruidegom zijn bruid komen halen.

Door de genade van God, ben ik trouw gebleven aan de hemelse roeping ondanks kwaadaardige lasteren en moeilijke beproevingen in mijn persoonlijk leven. De HERE zei het volgende in Jesaja 54:17 over degene die Hij heeft gezonden, en dat geldt nog steeds: *“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des HERE en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HERE.”*

Ik hoef niets terug te nemen van wat ik heb onderwezen in meer dan 8.000 preken of wat ik heb geschreven in talrijke brochures en omzendbrieven. Vanuit het diepste van mijn hart, zal ik alle broeders willen bedanken die naast mij het geestelijke voedsel uitdelen. Wat een voorrecht is het om geheel bewust de laatste fase voor de wederkomst van Christus te ervaren! Al de moeite die dag en nacht zijn gedaan zal het aan het einde van waarde zijn geweest (Fil. 2:16).

Het is mijn gebed dat niemand toelaat deze kostbare tijd voorbij te laten gaan zonder de verzoening met God en met elkaar te ervaren. Het



is nog steeds tijd des genade; er is nog tijd om tot God te komen en je leven toe te wijden aan de Verlosser. De vergiffenis der zonden wordt nog steeds verkondigd volgens het Zendingsbevel. Mensen worden nog steeds gelovig en worden op de Bijbelse manier gedoopt.

Mogen de laatste fase een goed jaar van jubileum zijn onder alle waarachtige gelovigen (Lev. 25:8-13).



De foto werd genomen op maandag 15 augustus, 2016. Op de achtergrond staat de wereldkaart met punaises die aanwijzen de velen landen waar ik heb gepredikt. Het is precies 61 jaar geleden, namelijk op maandag 15 augustus, 1955, nadat ik de eerste twee vergaderingen had bijgewoond, heb ik de gelegenheid gehad om Broeder Branham voor eerst de hand te schudden.

Het is nu 51 jaar geleden sinds hij is heengegaan. Gedurende die tijd, heb ik de laatste boodschap in 160 landen gebracht tijdens persoonlijke reizen. Door vele televisieprogramma's en de live streaming van onze vergaderingen in het Missionaris Centrum te Krefeld op de eerste weekend van iedere maand, bereiken we duizenden gelovigen over alle continenten. Bovendien, worden meer dan 8.200 dvd's en 1.150 cd's iedere maand verstuurd. De uitgeprinte brochures, omzendbrieven en preken worden in een jaar zo'n honderd tot duizend keer verzonden.

De volle evangelie is gepredikt aan alle volken tot getuigenis voor alle mensen, en dan zal het einde gekomen zijn, Matthéüs 24:14 is vervuld. Het einde kan nu komen en het zal ook komen; desondanks weet niemand de dag, noch het uur. Met grote dankbaarheid kan ik zeggen: “Trouwe Heere, laat uw knecht nu heengaan in vrede, want mijn ogen hebben de vervulling van de beloftes voor deze tijd gezien.” De Heere zal Zelf zijn werk voleindigen met zijn Bruidskerk, zoals de bruidegom haar mee naar huis neemt en haar voor Zichzelf zal stellen onbevlekt en geen rimpels (Efez. 5:27).

Alleen de volmaakte liefde samen met waarachtige en levende vertrouwen in ieder Woord van God zal de heerlijkheid ingaan. Iedere belofte van God is Ja en Amen en leid tot zijn vervulling voor alle uitverkorenen die het geloven (2 Cor. 1:18-22).

*“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt,”* (2 Cor. 2:14).

Mogen de zegeningen van de Almachtige God komen over allen die het Woord van God geloven.

Mijn oprechte dankbaarheid gaat uit naar alle die aan mij denken in gebeden kijkende naar de wereldwijde missie. Aan zij die het ondersteunen met hun gaven, mogen de trouwe God een ieder van u vergelden. Ik wil ook iedereen bedanken die werken in het Missionaris Centrum. Ja, allen die het kostbare Woord in velen landen voortbrengt, moge God hun zegenen. Tot slot, maar zeker niet de minste, wil ik alle broeders bedanken die de kerk in Krefeld dienen. Moge de Heere allen die zijn verschijning liefhebben zegenen. Amen.

Voor het jaar 2017, wensen we u Gods zichtbare zegeningen vanuit het diepst van onze harten, maakt niet uit in welke stad of land je woont. Gezamenlijk kijken we op, want we weten dat onze lichamelijke verlossing genaakt. Maranatha.

Werkende naar opdracht van God

*Br. Frank*

## Herziening van het jaar 2016

Door de genade van God, konden de missionarisreizen weer plaatsvinden dit jaar. Daarbij horen de reizen naar alle hoeken van de aarde: de Azoren, naar de Filipijnen, naar Ethiopië, Mozambique, Zuid-Afrika, Zimbabwe, Burkina Faso en Nigeria, Pakistan en naar Guadeloupe; ook naar Roemenië, Frankrijk, België, Engeland en alle laatste zondagen van de maand naar Zurich.



De uitnodigingen van de vergaderingen in Pakistan werden op de nationale tv verkondigd.

In het stadion van Lahore waren 3000 gelovigen vergadert om het Woord van God te horen uit de mond van de Duitse prediker.

Broeder Kamran Michael, minister van Mensenrechten van de Pakistaanse regering had de menigte gegroet.

Broeder Irfan Michael was de vertolker.



Deze foto toont de tweede vergadering in een kerk in Lahore, Pakistan



De vergadering op 4 december, 2016, in het Missionaris Centrum te Krefeld

*Geliefde Heere Jezus,  
Gedenk het verbond dat U met ons hebt gemaakt,  
Het bloed dat U heeft vergiet voor ons,  
De belofte die U ons hebt gedaan,  
En geef uw erfgenamen , door genade, Uw eeuwig leven.*

Als je geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze brochures, kunnen u ons schrijven via het adres hieronder:

Mission Center  
Postcode 100707  
47707 Krefeld  
Duitsland

U kunt ook inschakelen op internet en deelnemen aan onze maandelijkse vergaderingen in het eerste weekend van iedere maand: zaterdagavond om 19:30u (Centraal Europese tijd) en zondagochtend om 10:00u. de preken kunnen gevolgd worden in dertien verschillende talen wereldwijd. Neem deel aan wat God tegenwoordig doet volgens zijn Heilsplan!

Homepage: <http://www.freie-volksmission.de/>  
E-mail : [volksmission@gmx.de](mailto:volksmission@gmx.de)  
Fax : +49-2151/951293

© door auteur en uitgever E. Frank

